

Nachtzauber

Dit recital staat geheel in het teken van liederen op teksten van Joseph von Eichendorff. Eichendorff, een geroemd en geliefd dichter van de Duitse taal, weet met zijn toegankelijke en relatief ongecompliceerde gedichten veel mensen te raken. Veelal gaan zijn teksten over de verleidelijke schoonheid van de natuur. Beeldend beschrijft hij het landschap van Silezië - tegenwoordig gelegen in Polen - waar hij opgroeide.

Beschrijvingen waarin een melancholisch verlangen naar zijn jeugd naar voren komt, evenals weemoedige gedachten aan voorbije dan wel onervulbare liefdes. Tot de bekendste Eichendorff vertoningen worden gerekend *Liederkreis* Op. 39 van Robert Schumann en de *Eichendorff-Lieder* van Hugo Wolf.

In het recital zullen naast de gehele *Liederkreis* en een selectie uit de Wolf-liederen, ook minder bekende werken klinken zoals van Hans Pfitzner. Zijn liederen op teksten van Eichendorff worden door kenners gerekend tot de beste die er op zijn poëzie geschreven zijn.

Daarnaast komt ook Bolko von Hochberg aan bod. Deze graaf, net als Eichendorff afkomstig uit Duitsland, bezat een groot hart voor de kunsten en componeerde niet onverdienstelijk. Oordeelt u zelf maar!